

Forårssamling i Mosten 2013

Det blev en Store Bededags-tur på 425km for Lise og mig.

Vi tog fra København fredag kl. 9.45 og havde booket plads på færgen Odden – Århus kl. 12.00, så vi havde også tid til lidt motorskavanker, hvis uheldet skulle være ude.

Med lidt småregn i luften og en kold modvind kørte vi mod Odden med 80-85km/t på motorvejen, men da *den* sluttede ved Holbæk måtte vi indordne os diverse trailer- og campingvognstrækkere, så her blev farten et mix mellem 40 og 80 km/t., men nåede færgen i god tid.

Vi ankom til Mosten kl. 14.30 efter at have kørt en fin tur over Hornslet og Auning i noget, der mindede om solskinsvejr.



Anne-Mette og Ove var ankommet og havde kaffe på kanden – DET VAR DEJLIGT - og i løbet af de næste timer dumpede folk ind til Elos australske steaks, lidt pølser og velsmagende tilbehør. Efter spisningen var der generalforsamling. Vi var vel en snes medlemmer, som blev opdateret på klubbens arbejde, især om det kommende internationale træf, som der allerede nu, stort set, er styr på.



Pia og Jesper Storm kom på deres nyrestaurerede B.S.A. V-twin, og det var et meget smukt syn!



Sönke kom på sin trofaste og *velsmurte* Chief....



....en lille samling 101'ere samt andre flotte maskiner dukkede også op...



....samt et gensyn med Kaspers flotte Sport Scout.
MEN jeg kan ikke svare på, hvem der har sat sin rollator ved Jans Yamaha.



Vi var 13 startende motorcykler på lørdagens fælles tur, som gik ad skønne veje på Norddjurs til Dansk Motorsamling i Grenå - hvor der også var stumpemarked - og her var der godt gang i motorerne, og hundredvis af mennesker både ude og inde.



Jørgen fra Mors var så uheldig, at hans gearstang knækkede inde i stelbøsningen, så han lå og filede rundt i 3.gear indtil vi nåede hjem til Anne-Mette & Ove, for Ove mente nok, at han lige havde en Chief gearstang liggende et eller andet sted. – Og det havde han.

Hjemme hos "bossen" ventede flere mc-kørere på flotte maskiner af forskellige mærker. Nu er misundelse jo en grim ting, men **for sa...** for et dejligt værksted.





Her besigtiger man Bjarne Stammerjohans strokede 741'er, som bliver et meget fint eksemplar af racen.

Tilbage i Mosten gik resten af dagen og aftenen med god mad og snak.
Lise og jeg stak af igen søndag morgen mod en færge i Ebeltoft kl. 9.00 og nåede fint en familiefødselsdag - både nyvaskede og kæmmede - kl. 14.00 i København.
TAK for en god forårssamling.

Thomas Jensen