

Efterårssamling hos Bjarne Stammerjohan 28-30/9 2012-10-06

Traditionen tro holdt Lily og Bjarne efterårsmøde med super forplejning.

Vi var 6 kørende medlemmer af Indian Klub Danmark.

Formand Ove og Anne-Mette, Jørgen fra Mols, Jesper fra Tange, "Guf" fra Skibby ved Roskilde, Bjarne og mig selv fra København.

Fredag aften, efter de gule ærter og avec'er i rigelige mængder, afholdtes det lille efterårsmøde, hvor vi blev opdateret på aktiviteterne i klubben.



Lørdag formiddag samledes vi, samt et lille udpluk af Bjarnes kammerater fra Nordsjælland,

for at køre en tur i det bakkede landskab.

Den "svageste" motorcykel kom Peter fra Hillerød på. – Det var en fin 125 ccm BSA Bantam fra 1951.



Peter fik førertrøjen på, og for "at følge med" fik vi andre flittigt brugt gearene i det bakkede landskab, hvor vestenvinden også spillede en betydelig rolle for Bantam'en. Synet af BSA'en, som knoklede af sted for fuld skrue, kunne minde om en hare forfulgt af et koppel gale hunde. – Når det gik bedst pløjede vi os gennem landskabet med 55km/t, så vi kunne fint nå at nyde udsigten.



“Revisor-Leifs” Ford T, som var med på turen
og min egen hybrid Indian i forgrunden
(Foto af Leif Obbekær)

Efter et ophold i Helsingør havn kørte vi mod Hornbæk for at spise frokost, men her var sæsonen åbenbart slut, for der var lukket.
Himlen tog den sure mine på, derfor tog vi regntøj på, og godt for det, for på vej til Bjarnes revisor, Leif, åbnede sluserne sig.
Efter en lidt fugtig ankomst til Leif og hans kone i Mårum, fik vi en varm kop kaffe og meget godt til øjnene i form af Leif&kones fine værksted med mange gamle biler, deriblandt Bjarnes Ford A ladvogn, som var under opbygning, -



Bjarnes Ford A



Snak og erfaringsudveksling er en stor del af samværet



Denne halvtoppede 1000 ccm Harley fra 1916 – kørt af Laurits fra Hillerød – betog mig meget.

Temmelig lydløs i forhold til en del af os andre og med et fint optræk, fulgte den overraskende godt med, også når vi i et ophidset øjeblik nåede de 80km/t.

Søndag morgen kl. 9 stak vi næsen hjemad.,
Tak til Lily og Bjarne for endnu en god week-end.

Thomas Jensen